

Kinderboekenschrijfster Lydia van Houten richt zich op thrillers

Ook tweede thriller blijkt een groot succes

ARNHEM, 6 APRIL 2016



In juni verschijnt bij Kabook uitgevers een thriller van de Westervoortse Lydia van Houten. Na haar thrillerdebuut *Doodstil*, komt de schrijfster nu met haar tweede thriller: *Het vervloekte huis*. Een ijzingwekkende thriller over journaliste Mikayla Jackson van wie het leven dramatisch verloopt na de zelfmoord van haar man.

Het vervloekte huis synopsis: als de 43-jarige journaliste Mikayla geconfronteerd wordt met de zelfmoord van haar man Steven, stort haar hele wereld in. Ze erft een huis in Rocky Roads, Canada en verhuist. Al snel stuit ze op de onopgeloste moord op Joanna la Croix van twintig jaar eerder. Als Mikayla op eigen houtje onderzoek gaat doen naar de moord, wordt steeds duidelijker dat Rocky Roads een duister geheim herbergt.

Over de auteur: ooit begonnen als kinderboekenschrijfster, met ondertussen meer dan twintig titels op haar naam, stapte Lydia van Houten in 2015 definitief over naar een ander genre. Haar thrillerdebuut: *Doodstil*, werd door critici goed ontvangen en ontving meerdere vier-sterrenrecensies. Haar karakteristieke filmische schrijfstijl in combinatie met levensechte karakters maakt dat lezers Lydia van Houten als thrillerschrijfster erg waarderen.

Lydia van Houten over *Het vervloekte huis*: 'Het is een droom die uitkomt. Lezers reageren zo enthousiast op mijn thrillerdebuut, dat ik ze onmogelijk kan teleurstellen. Daarom schrijf ik alleen nog maar thrillers en ik hoop dat iedereen er veel plezier aan gaat beleven.'

Vanaf 6 juni 2016 is *Het vervloekte huis* overal verkrijgbaar.

-Einde-

Voor meer informatie over het boek, het aanvragen van een recensie exemplaar, of het aanvragen van een interview met de auteur, kunt u contact opnemen met Helma de Vries: helma.devries@kabook.nl