

Durf jij het aan?

Als de 43-jarige journaliste Mikayla geconfronteerd wordt met de zelfmoord van haar man Steven, stort haar hele wereld in. Steven Jackson, geboren in Canada, blijkt echter een onverwachte erfenis voor Mikayla achter te laten: een huis in Rocky Roads, British Columbia, Canada. Samen met haar 7-jarige zoon Jason en haar 16-jarige dochter Valerie ontvlucht Mikayla haar nu eenzame leven in Amsterdam. Ze emigreert naar Canada, in de hoop haar eerste thriller te schrijven in het klaarblijkelijk uitgestorven Rocky Roads. Al snel stuit ze op een aantal eigenaardige zaken, zoals de onopgeloste moord op Joanna la Croix van twintig jaar eerder.

Als Mikayla op eigen houtje onderzoek gaat doen naar de moord, wordt steeds duidelijker dat Rocky Roads een duister geheim herbergt. Mikayla duikt in het verleden van het stadje. Vanaf dat moment gebeuren er rare dingen in en om haar huis. Jason meent zelfs dat het spookt, dat het huis vervloekt is. Als hun hond Gollum spoorloos verdwijnt neemt Mikayla zelf het heft in handen. Ze moet en zal de onderste steen boven krijgen...



- * interviews
- * voorproef digitaal
- * lezersgroepen
- * bloggers
- * online promotie
- * lezersacties
- * trailer
- * posters beschikbaar
- * signeersessie beschikbaar

Auteur Lydia van Houten

Taal Nederlands

Gewicht 390,00 gram

ISBN13 978-824152-3-0

Product breedte 135 mm

Product lengte 215 mm



9 789082 415261 >

Met haar thrillerdebuut Doodstil liet Lydia van Houten zien dat het schrijven van thrillers haar uitstekend ligt. Haar literaire kwaliteiten omschrijven realistische scènes filmisch beschreven, spannend en boeiend tot het einde. Net zoals haar debuut is Het vervloekte huis een echte 'whodunnit' geworden.

LITERAIRE THRILLER

Dé literaire thriller van 2016



'Ademloos, deze thriller ontnemt je alle adem. Spannend en geraffineerd.'

- Helma de Vries

'Spannend verhaal, met slimme insinuaties. Waardoor je telkens op het verkeerde been wordt gezet.'

- Tamara Geraeds